

Haaiiii,

Het EK is begonnen! Ik schrijf dit bericht al voordat wij tegen Polen hebben gespeeld, ik ga er maar vanuit dat we met 4-1 hebben gewonnen!! YEAH, gefeliciteerd allemaal! :) Het is sowieso een spannende tijd. Deze week kregen een paar van mijn vrienden te horen dat ze geslaagd waren, maar ook 2 die te horen kregen dat ze gezakt waren. Ik vind dat zo vervelend voor ze. Nu is iedereen van hun klas vrij en moeten zij hard studeren om de herkansingen te doen. En dat tijdens het EK!

Een van mijn vrienden die gezakt is heet Pieter. Hij is gezakt op het vak wiskunde. Hij zegt ook altijd dat hij niks van rekenen snapt. We zijn een keer naar de bioscoop geweest en toen had hij zich vergist in hoeveel geld hij had. We stonden toen bij de kassa, maar toen bleek dat hij niet genoeg geld had. Ik had heel erg veel zin in chocolade pinda's, maar die hebben we toen maar teruggelegd. Dit wil ik me niet nog eens laten gebeuren, dus nu rekenen we samen vooraf uit hoeveel we uit kunnen geven.

Omdat ik het echt heel zielig voor Pieter vind heb ik aangeboden hem te helpen met leren. Ik ben zelf erg goed in wiskunde. Hij is hier erg blij mee en noemt mij zijn vrijwillige huiswerkbegeleider :/

Nu weet ik niet of ik een huiswerkbegeleider wil zijn, maar het voelt wel goed dat ik iets voor hem kan betekenen.

Help jij weleens een klasgenoot of vriend met iets waar die persoon niet zo goed in is of geen zin in heeft?

Liefs, Melle