

Heeeeey,

Het gaat weer een superleuke week worden. Er is kermis in het dorp en we gaan op kamp met de hele klas. Ik kijk het meest uit naar de kermis. Elk jaar zijn er weer nieuwe spannende attracties waar ik echt in moet. Niks leuker dan ondersteboven rondjes draaien! :D

Maar stiekem denk ik dat kamp dit jaar veel leuker is dan de kermis. Als klas mochten we 2 activiteiten uitzoeken om te gaan doen. Dit was best moeilijk omdat iedereen iets anders wou, maar uiteindelijk hebben we echt 2 hele gave dingen gekozen. Eerst gaan we naar een escaperoom waar we van alles leren over de geschiedenis van alarmsystemen. We moeten namelijk ontsnappen door moderne beveiligingssystemen te kraken. Ik ben hier echt heel benieuwd naar. Misschien kan ik straks stiekem onze ring deurbel kraken, zodat mijn ouders niet zien hoe laat ik thuiskwam. Haha!

Ook gaan we naar een hondenkennel. Daar mogen we knuffelen en spelen met de honden die op die dag bij de hondenopvang zijn. Ik zou graag een hond willen, dus nu heb ik een dagje toch een hond. Het zijn zulke schattige dieren en halen altijd van die grappige streken uit. Ik zag deze week nog een video over 2 honden die broden stalen uit een supermarkt. Ik heb daar ook zo om gelachen.

Wat is jouw leukste uitje geweest met school?

Liefs, Melle