

Heeeey,

Wat ben ik toch blij dat ik mijn telefoon weer terug heb. Ik voelde mij zoooo stom. Vertel ik eerst over die oude man die zijn auto kwijt is, raak ik later zelf mijn telefoon kwijt. Ik heb meteen "Vind Mijn Telefoon" aangezet, zodat ik 'm voortaan zelf terug kan vinden.

Het liefste heb ik natuurlijk dat ik mijn telefoon nergens meer vergeet, maar ik ben soms een sloddervos. Dan laat ik alles slingeren en ben ik vergeten wat ik deed. Gelukkig gebeurt dit niet zo vaak, want ik vind het heel vervelend om te moeten zoeken. Mijn tante is pas echt een sloddervos, zij is echt ongelofelijk chaotisch. Altijd als we bij haar op bezoek zijn is ze meer tijd bezig met het zoeken naar spullen dan dat ze bij ons zit. Een beetje gek wel, maar ze gaat ook altijd zonder plannen op avontuur. 'Ik zie wel wat ik vind' zegt ze dan altijd.

Laatst waren we bij haar op bezoek en vertelde ze dat er dat weekend poollicht in Nederland te zien zou zijn en dat dit heel bijzonder is. Ze zou dan in de avond gaan wandelen in de polder, weg van de stad zodat het lekker donker is. Ik begreep het niet helemaal, maar het klonk avontuurlijk. Jammer genoeg kon ik niet mee vanwege sportkamp, dus ik hoop dat het snel weer te zien is.

Ik heb haar niet meer gesproken, ik ben benieuwd of ze het poollicht gezien heeft.

Liefs, Melle