

Hoooi!

Wat een heerlijk weer was het toch! Dit doet mij echt denken aan de zomer. Iedereen is weer buiten in de weer. Jeetje, hoe vaak kan ik weer 'weer' zeggen?

Mijn vader kreeg ook meteen weer de zomer in zijn bol. Hij wil heel graag met z'n allen een paar weekjes naar de zon in de zomer, maar we zijn er nog niet uit waar we heen gaan. Dit is jaarlijks echt zo'n dingetje bij ons, écht iedereen wil ergens anders heen! Daarom heeft hij dit jaar iets bedacht om te bepalen waar we heen gaan. De winnaar van het spelletje Landjepik bepaalt waar we deze zomer heen gaan.

Wij doen op vakantie vaak het spelletje Landjepik. Dan tekent iedereen een paar cirkels op de grond en die geven we een eigen naam. Door naar elkaars cirkels te springen probeer je andermans landje te pikken. Nu moeten we dus namens ons vakantieland gaan strijden. Ik hoop zo erg dat ik ga winnen, ik wil namelijk héééél graag weer naar Italië!

Ik vind het eigenlijk ook altijd wel een beetje lastig als wij op vakantie gaan, want mijn burens gaan bijna nooit. Zij hebben het thuis wat zwaarder dan wij en kunnen het niet altijd betalen. Gelukkig hebben ze voor dit jaar allang een vakantie geboekt. Ze gaan 3 weken naar Spanje toe, omdat ze goed hebben kunnen sparen. Mijn buurjongen vermaakte zich altijd prima hier in Nederland, maar ik keek toch altijd even extra naar hem om tijdens de vakanties.

Van mijn buurjongen wist ik toevallig dat ze niet konden gaan vanwege geldgebrek. Maar wie weet ken ik nog iemand anders bij wie het ook moeilijker is dan bij ons? Ik zou dan graag wat voor ze willen doen. Ik weet niet precies wat, maar ik help graag. Wat zouden jullie doen? En zou diegene eigenlijk wel op mij zitten te wachten?

Liefs, Melle