

Hey allemaal,

Van de week zag ik een keispannende film op tv. Het ging over een meisje dat vanuit het heden ineens in de toekomst wakker werd. Om terug te keren naar haar eigen tijd was het nodig om allemaal supervage gadgets te gebruiken. Ik vond het zo spannend, dat ik de film bijna niet durfde uit te kijken. Gelukkig lukte het haar en reisde ze weer terug naar haar eigen tijd!

Ik vind het altijd leuk om te lezen over de toekomst en om naar sciencefiction films te kijken. Wat zou daar allemaal van uitkomen? Wat zou ik allemaal moeten weten om in de toekomst ook mee te kunnen doen? Hoe ziet vervoer er in de toekomst uit? Vliegen we dan allemaal met elektrisch aangedreven drones naar onze bestemming? Misschien dragen we allemaal kleding van gerecyclede stof en zijn er geen oorlogen meer, omdat RoboCops de veiligheid beschermen.

Best spannend, de toekomst. Door de film ging ik er ineens wel echt over nadenken. Volgens mij leer ik allang wat ik moet weten om te overleven in de toekomst. Ik weet veel beter hoe ik met een tablet om moet gaan, dan mijn ouders. Toch?

Liefs, Melle