

Hoi allemaal,

Ik heb mijn computer afgesloten, want al dat gamen verveelt mij op een gegeven moment toch wel een beetje. Ben weer even toe aan iets anders. Dat gamen is wel big business, hè?

Over big business gesproken. Ik zag dus op televisie dat Taylor Swift een record gaat vestigen in de bioscopen met een concertfilm. Dan kun je dus in de bioscoop naar een concert kijken. Best wel grappig. Mijn zus is ook alleen maar Taylor Swift aan het luisteren, ze is een echte Swiftie (zegt ze zelf!). Haar concerten waren dan ook heel snel uitverkocht. Zij is echt succesvol geworden!

Ik zie een carrière als popster ook wel voor me. Het enige nadeel is dat ik het echt niet van mijn stem moet hebben. Ik zing als een valse kraai, dus daar ga ik het niet mee redden. Ook voor een muziekinstrument heb ik niet het geduld om het te leren spelen. Zo jammer, want ik zie het echt wel voor me. Grote zalen vol met mensen die speciaal voor mijn muziek komen. Merchandise met 'Melle' erop en dan allerlei fans die mijn naam scanderen of zelfs flauwvallen als ze me zien...

Zou er een andere manier zijn waarop ik kan doorbreken? Ik las laatst ergens iets over het online maken van muziek. Doen de grote DJ's van dit moment dat niet ook? Misschien dat ik mij daar maar eens in moet verdiepen, want die hebben ook grote groepen met fans. Hier ga ik me deze week dus op richten, ik heb er nu al zin in. Dan zal ik gelijk even nadenken over hoe ik mijn merch ga designen. Hoe zit het met jullie? Zijn jullie ook Swifties? En zouden jullie een carrière in de muziek zien zitten?

Ben benieuwd!

Groetjes,
Melle