



Van platenkast tot podcast

Hoi Allemaal,

Wat een weer, zeg! Lekker hoor! Woensdagmiddag zat ik heerlijk in de tuin met mijn koptelefoon op naar mijn muziek te luisteren. Ondertussen heb ik mijn huiswerk gemaakt en toen dat klaar was, heb ik gewoon even lekker alleen maar muziek geluisterd en voor me uit gestaard. Heerlijk!

Op mijn telefoon heb ik een paar apps waarmee ik muziek kan luisteren. Ik gebruik heel veel YouTube, maar ik heb ook Spotify. Daar heb ik een hele playlist met liedjes die ik leuk vind. Echt van alles! Flowers , Bohemian Rhapsody, Dream On en ga zo maar door.

Als ik ergens een leuk liedje hoor dan gebruik ik vaak Shazam. Dan weet ik meteen hoe dat liedje heet en kan ik het gelijk in mijn playlist zetten. Zo handig!

En pas geleden heb ik voor het eerst naar een podcast geluisterd. Zoals je weet houd ik van lezen en ik had op school gehoord over de podcast "Leesbeesten en Luistervinken". Daarin interviewen kinderen bekende schrijvers over hun boeken en geven kinderen van mijn leeftijd ook boekentips! Op school hadden we de aflevering met Paul van Loon geluisterd en de les erbij gedaan. Dat vond ik echt leuk, dus ben ik zelf eens verder gaan zoeken. Nu heb ik de andere afleveringen ook geluisterd.

Ik vond het wel even wennen, dat luisteren naar podcasts, maar nu vind ik het echt heel leuk. Het is lekker rustig en het ontspant me.

Maar muziek luisteren vind ik toch ook erg fijn, hoor. ZO fijn dat je altijd en overal je eigen favoriete muziek kunt luisteren!

Ben jij een muziek of een podcast luisteraar?

Groetjes,
Melle!

