

On of Off, we zitten op 1 lijn, Het is fijn om vrienden te zijn.

Hoi,

Weet je wat ik niet zo heel vaak zie?
Een YouTube-video boordenvol poëzie.
Of een leuke post met een mooi gedicht
Jammer, want zoiets tovert een lach op mijn gezicht.

Maar deze week is dat misschien wel anders
Want dit is de week voor alle Nederlanders
Die houden van haiku, elfje of een limerick wellicht
Maar ook het belang van voorlezen wordt nu extra belicht

Want behalve poëzie, staat voorlezen nu centraal
Of het gaat over Pluk, Roodkapje of een ander goed verhaal
Is er geen kind (of groot mens) dat er niet voor is gezwich
Voorlezen doet goed, maakt je blij en is het beste woordenschatonderricht

Kunnen jullie daar misschien ook iets mee doen?
Schrijf jouw tekst als Roald Dahl of als Typhoon
Het is maar net wat jou het beste ligt
De stijl is vrij, maar het onderwerp is verplicht.

Je schrijft over vriendschap is dat niet fijn?
En hoe het is om met vrienden on en offline samen te zijn
Dus ga aan de slag en doe je plicht
En lees het voor aan je kleine broer, zus, neef of nicht!

Groetjes,
Melle.