

Mag je zomaar alles zeggen?



Hoi!

Deze week heb ik echt iets vervelends meegemaakt. In de groepsapp van mijn klas hadden we een gesprek over het huiswerk. Er waren een paar meiden die het niet helemaal snaptten.

Door een paar andere meiden werd er direct een andere groepsapp aangemaakt waarin ze over deze meiden begonnen te roddelen. Het ging best wel heftig. Er werden allemaal scheldwoorden gebruikt. Echt niet leuk!

Ik vind dat zo moeilijk. Ik weet nooit zo goed hoe ik daarmee om moet gaan.

Die meiden die het huiswerk niet snaptten, vind ik gewoon echt aardig. Het zijn niet echt mijn vriendinnen, maar ik heb niks tegen ze of zo.

Nu heb ik wel eens iets gehoord over de Erecode. Dat je eerst even goed na moet denken als je iets online ziet wat je niet oké vindt. En dat je eigenlijk 5 keuzes hebt. Je kunt het negeren. Dan doe je dus verder niets. Of je kunt de afzender blokkeren. Dan heb je geen last meer van elkaar. Je kunt ook diegene rapporteren. Bij de app of het tegen je ouders of de juf vertellen bijvoorbeeld. Verwijderen kan natuurlijk ook. Dat ik dan uit die appgroep stap en de berichten weggooi. Of je kunt reageren en de ander confronteren. Dan moet ik er dus iets van zeggen. Maar dan ben ik ook wel eens bang, dat ze het op deze manier over mij gaan hebben. Of dat we ruzie krijgen. Maar ik vind het ook echt niet netjes om zo over anderen te roddelen. Als ik er soms wat van zeg dan hoor ik: ja, maar dat is toch mijn mening? We hebben toch vrijheid van meningsuiting?

Moeilijk.... Wat zou jij doen?

Groetjes,
Melle.